

EEN ZIJN

Engelse versie: *Oneness, Thich Nhat Hanh*
Call me by my true names, Thich Nhat Hanh, pagina 141

Op het moment dat ik sterf
zal ik proberen naar je terug te komen
zo snel als ik kan.
Ik beloof dat het niet lang zal duren.
Is het niet zo,
daar ik elk ogenblik sterf,
dat ik al bij je ben?
Ik kom in elk moment
naar je terug.
Kijk maar,
voel mijn aanwezigheid.
Als je wilt huilen,
huil maar.
En weet
dat ik met je zal huilen.
Jouw huilen
zal ons beiden goed doen.
Jouw tranen zijn mijn tranen.
De aarde waarop ik vanochtend loop,
overstijgt geschiedenis.
Op dit moment zijn lente en winter beiden aanwezig.
Het jonge blaadje en het dode blad zijn echt één.
Mijn voeten raken onsterfelijkheid aan
en mijn voeten zijn jouw voeten.
Loop nu met mij.
Laat ons de dimensie van eenheid ingaan
en de kersenboom zien die in Winter bloeit.
Waarom moeten we over de dood praten?
Ik hoef niet te sterven
om bij jou terug te zijn.



<https://www.aandacht.net/>

info@aandacht.net